



Hallo jongens en meisjes,

Dominee de Graaf preekt vandaag, zondag 30 januari, over Jeremia 45. Hij gaat het hebben over Baruch. Een jonge man die lijdt aan depressie. Depressie is best een heftige emotie en misschien ken je deze emotie ook niet zo goed. Er zijn nog veel meer emoties, zoals blij, bang en verdrietig. Ga eens op zoek in de bijbel of je verhalen kunt vinden die de volgende emoties hebben:

Blij:	Verdrietig:
Boos:	Bang:

Bij de emotie verdriet kun je bijvoorbeeld denken aan Hannah. Hannah wil heel graag een kindje, maar ze wordt maar niet zwanger. Een andere vrouw Pennina plaagt hier Hannah elk jaar mee wanneer ze samenkomen in de tempel. Dit doet Hannah heel veel pijn en waardoor ze dan ook erg moet huilen.

Veel succes en wil je delen met ons wat je gevonden hebt? Dan mag je natuurlijk altijd een mail sturen naar king@levensbronrouveen.nl